

# O - UMLAUT

Helmond - Mierlo-Hout

'0 - Umlaut' 13 Oktober 2012

Dit is de vijfde en voorlopig laatste editie van '0 - Umlaut' speciaal in het kader van de reünie van de familie Löring op 30 september jongleden  
Auteurs en samenstellers: Harrie Löring en Frits van der Linden

## Familie Löring Reünie

Zondag 30 september jongleden vond dan eindelijk de lang verwachte familiereünie plaats. Van de 19 nog levende neven en nichten waren er 13 gekomen, de zieke Lidia moest zich helaas afmelden. Ook ome Henk en tante Nettie waren van de partij; iets wat voor tante Jo, tante Mimi en tante Dora helaas niet meer mogelijk was.

Inclusief partners waren we met 21 familieleden te gast bij Harrie en Marianne Löring te Aarle-Rixtel. We werden royaal ontvangen in hun woning met de schitterende tuin en willen hen bij deze hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid.

Het weer was schitterend. Voor deze tijd van het jaar scheen de zon uitbundig. Het werd een warme najaarsdag. En daarom konden we zowel binnen als buiten vertoeven en naar hartenlust elkaar weer eens ontmoeten.

Buiten op het terras en in het theehuis lagen diverse boeken klaar met foto's en documenten van de familie en de werkplaats. Er draaide een reportage met foto's en een deel van de tuin was ingericht met posters die een overzicht gaf van het leven van onze familie van afgelopen generaties. Met koffie en thee, naar goed Brabants gebruik compleet met een stuk vlaai maakten velen van ons gebruik van het terras om elkaar weer eens te spreken of zelfs in sommige gevallen kennis te maken. Er viel heel wat bij te praten. Over ons eigen gezin en of we al kleinkinderen hadden. Vervolgens kregen de posters volop aandacht. Vele foto's en documenten van onze familie en van de werkplaats die bij de meesten van ons nog onbekend waren. Dit alles leidde tot verhalen over vroeger, onze opa en oma, ooms, tantes, ouders en het ouderlijk huis van onze ouders aan de Mierloseweg.



*De posters kregen volop aandacht. Vele foto's en documenten van onze familie en van de werkplaats die bij de meesten van ons nog onbekend waren*



*Toen de zon haar kracht verloor en de temperatuur daalde werd binnenshuis de fotoreportage met interesse gevolgd en becommentarieerd*

altijd even eenvoudig elkaar te herkennen op deze oude foto's. We zijn tenslotte allemaal heel wat jaartjes ouder geworden. Maar we gezamenlijk zijn we er toch uitgekomen.

Bij een dergelijk dag hoort natuurlijk ook eten en drinken. Marianne had een grote pan soep gemaakt die er goed in ging. De chinees kookt iedere dag en had zijn beste gedaan zodat niemand iets te kort kwam. Een pilsje of een wijntje en voor de chauffeurs frisdrank maakten het allemaal compleet. De verhalen kwamen nu echt goed los. Over nu maar vooral *over vrúeger!*

De werkplaats vormde een apart onderwerp, alle aanwezige neven uit de regio Helmond bleken hier gedurende kortere of langere tijd gewerkt te hebben, waaraan ze allen (nu) mooie herinneringen bewaarden.

Binnenshuis werd de fotoreportage op de televisie bekeken met aandacht voor het verleden van de familie Löring, de familie Spierings, onze eigen families en natuurlijk niet te vergeten de werkplaats waarmee onze familie naam gemaakt heeft. Fotoboeken werden bewonderend; onder andere van het gezin van tante Dora en ome Harrie en van ome Wim en tante Mimi. Niet





### Foto's familie Löring Reünie

Er werden een hele serie foto's gemaakt. Jullie persoonlijk fotos worden per mail meegestuurd. Interesse in meer foto's? Stuur even een mailtje naar Frits van der Linden: [f.vanderlinden@fontys.nl](mailto:f.vanderlinden@fontys.nl) of naar Harrie Löring: [HarrieLoring@Onsmail.nl](mailto:HarrieLoring@Onsmail.nl).

Link naar de website voor meer foto's , de fotopresentatie en een filmpje: <http://www.loring.benvdnlinden.nl>. Onder aan deze pagina de familiefoto gemaakt tijdens de reünie in de huiskamer van Harrie en Marianne.

### OPROEP: Familie Löring Reünie

Wie laat zich uitdagen oftewel: WIE ORGANISEREN DE VOLGENDE LÖRING FAMILIEREUNIE? Het is leuk om er niet te alleen voor te staan. Harrie en Frits hebben bij de organisatie, de voorbereidingen en op de dag veel steun en hulp gehad van Marianne en Nina. We zouden het allemaal zo weer doen. In deze vorm of anders? Geen idee, alles is mogelijk!

De organisatie heeft vele leuke reacties binnen gekregen over deze fantastische dag. We hebben elkaar weer eens echt ontmoet. Er waren familieleden van dichtbij maar ook enkelen die uren hadden moeten reizen om op de plaats van bestemming te komen. Het was de moeite waard elkaar weer eens te spreken. We hopen dat velen onder ons onderling nog



*De soep van Marianne, het buffet van de chinees in combinatie met een pilsje of een wijntje maakte het geheel compleet. De verhalen over vrüeger kwamen nu echt goed los!*

afspraken zullen maken om elkaar nogmaals te ontmoeten. Vast staat we het leuk vinden elkaar weer eens te zien. We waren nog lang niet uitgepraat deze dag!



*Familiefoto gemaakt op de reünie van de familie Löring. Bovenaan van links naar rechts:  
Ben, Ina, Peter, Jeannette, Harrie, Harrie, Hennie, Theo, Wilma, Frits, Nina  
Ome Henk, tante Nettie, Trudy, Marianne  
Harrie, Ans, Ine, Hans, Jos*